

DOELSTELLING STICHTING SERAFIM

De stichting is opgericht in 1994 door de italiaanse zuster Maurilia Carpinteri en Henriette Meijer die daarvoor jaren in de bergdorpen in Noord-Italië hebben gewerkt onder bisschop Angelo Raimondo Verrardo van Ventimiglia.

Doelstelling is materiële en immateriële hulp te geven en wat daarmee in verband staat of bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Bij het geven van kleinschalige, controleerbare hulp wordt niet gekeken naar verschillen van ras, cultuur of geloof.

Het bieden van concrete hulp komt door de huidige crisissituatie steeds meer voor.

De stichting ontvangt geen subsidies en werkt met vrijwilligers, heeft vanaf 1994 tot en met heden geen betaalde krachten.

Serafim ontvangt goederen van particulieren, bedrijven en stichtingen.

BESTUUR

Het bestuur heeft, naast veelvuldig telefonisch overleg tussen twee of meer bestuursleden, drie keer voltallig vergaderd in 2019 op de volgende dagen: 27 februari, 7 mei, 30 december.

ACTIVITEITEN

Voor beeldmateriaal bij activiteiten zie ook de website van Serafim <https://serafim.nl/> en facebook <https://www.facebook.com/StichtingSerafim/>.

Januari

Op 11 januari kwamen de vrijwilligers van Serafim bij elkaar om elkaar en Serafim Gelukkig en Zalig Nieuwjaar te wensen.

In deze maand werden pallets met schoonmaakmiddelen naar Oekraïne verstuurd. Daar heeft Henriette Meijer vorig jaar enkele kindertehuizen bezocht, de contacten lopen verder via Joop en Alie Kok, die maandelijks telefonisch van wel en wee op de hoogte blijven, horen wat noodzakelijk is en daarop met Serafim afstemmen hoe e.a. te realiseren valt.

Maart

9 maart vertrok zoals zo vaak een grote vrachtwagen geladen met goederen, o.a. zeep, naar Roemenië. Het goed laden van dergelijke grote vrachtwagens is een hele kunst. Het vergt erg veel inspanning, spierkracht en geduld van de vrijwilligers. Iedereen is aan het einde van de dag uitgeput maar tevreden en helemaal content als de vracht goed aankomt op de plaats van bestemming en verdeeld wordt tussen de verschillende katholieke, orthodoxe en gemeentelijke instituten. Ook de "gewone" Roemenen en Roma's worden niet vergeten. Het laden hier in Nederland is een gigantisch werk maar ook het uitladen en verdelen op de plaatsen van bestemming vergt een hele organisatie. Gelukkig dat we jaren geleden de neef van een pastoor uit Bucharest bereid vonden hier de organisatie op zich te nemen.

April

Zoals ieder jaar op Koningsdag deed Serafim weer mee in Leusden. De parkeerplaats stond vol met spulletjes voor de verkoop. De huiskamer was de hele dag open en mensen konden ook in het pand van Serafim die dag terecht om wat van hun gading te vinden. Het aantal bezoekers wat die dag bij Serafim binnen komt kijken is gigantisch. Mensen maken graag van de gelegenheid gebruik de oude Bovenmeesterswoning te bekijken. De dagopbrengst wordt altijd voor een speciaal doel gebruikt. Dit jaar is er incontinentiemateriaal voor Serafim Roemenië van gekocht. Dit is allemaal verdeeld en bij de mensen thuis gebracht.

Mei

De Eerste Communie Viering in Hoogland had ook weer dit jaar een Serafim-tintje. De collecte van de viering (ruim 800 €) werd aan Serafim overhandigd voor haar project in India. Uiteraard zijn wij de RK Gemeenschap in Hoogland dankbaar voor hun inzet en vinden we het fijn en belangrijk dat de kinderen op de hoogte gesteld worden van dit project en de noodzaak daarvan. Het vergroot hun horizon.

Ook in deze maand werd de **Anbi status** van Serafim weer bevestigd door de Belastingdienst. De stichting heeft aan alle gestelde voorwaarden voldaan.

11 mei kon Serafim weer een enorme vrachtwagen (de grootste die mogelijk is) met partij zeep en ontsmettingsmiddelen, naar Roemenië sturen. Hiervan werd aan allerlei instellingen zoals scholen en bejaardenhuizen uitgedeeld.

Juni

17 juni kreeg de lokale ambassadeur van het Kinderzwerfboek mooie kinderboeken met een nieuwe Zwerfboekkast voor het Centrum van Jeugd en Gezin in Leusden.

Juli

27 juli was het boekenmarkt in Nijkerk. Twee van onze vrijwilligers stonden er met boeken van Serafim! Het vergt nogal wat voorbereiding en inspanning om de zware dozen daar te krijgen maar uiteindelijk beleeft iedereen er veel plezier aan.

Augustus

Op 30 augustus werd ook een cheque van 600 € overhandigd door de firma Tanatex Chemicals bv. Van deze firma, met groot sociaal gevoel, kregen wij bovendien nog een groot aantal grote schilderijen die voor verkoop gebruikt mochten worden.

Niet verkochte schilderijen worden naar Roemenië gestuurd waar ze in de tehuizen worden opgehangen.

21 Augustus hebben onze vrijwilligers een groot transport voor Brat Albert in Miechów, Polen, klaar gemaakt dat vrijwilligers van Brat Albert die dag ophaalden.

September

12 september werd een transport voor Serafim Roemenië gereed gemaakt en verzonden. Zoals altijd nemen we de grootst mogelijke vrachtwagen die dan zorgvuldig ingepakt wordt.

November

2 November vertrok er een wagen met bedden voor Brat Albert in Wrocław, Polen.

7 November is er verschillende keren zeep gebracht naar Parona in Italië. Zusters daar hebben daar een huis voor mensen in nood van waaruit iedere week voedsel en kleding wordt uitgedeeld en Serafim is blij ook hier een steentje te kunnen bijdragen.

December

19 december kon Serafim een transport organiseren en sturen met kerkinterieur uit de Vituskerk in Huizen naar Roemenië. Het kwam op tijd voor kerstmis daar aan.

Altijd jammer dat er in Nederland een dergelijke mooie kerk wordt gesloten. Een troostrijke gedachte is dat de Roemenen ongelofelijk blij zijn dat ze met de kerst in echte banken kunnen zitten; weliswaar op een vloer van beton, maar dat verstoort de vreugde van de nieuwe banken in het geheel niet.

De kerstmarkt.

Voor Serafim is de kerstmarkt een ware gebeurtenis. Veel mensen komen er op af en vragen zelfs al twee maanden van te voren over de startdatum.

Het hele pand in Leusden is dan een en al kerst dankzij het werk van alle vrijwilligers en dat werk is veel! De totale kerstsfeer geeft ons ook veel kerstvreugde samen.

De opbrengst van de verkoop was dit jaar voor een dorp in het oosten van Roemenië: kerstpakketten voor inwoners en schoolspullen voor de kinderen van het dorp.

Projecten

Toiletten voor **India**

In de strijd tegen besmettelijke ziektes en seksuele uitbuiting van meisjes en jonge vrouwen, realiseert Stichting Serafim in dit project stromend water en toiletten bij basisscholen in een van de armste regio's van India, o.a. in het dorp Ladankavala in het district Payyavoor. In eerste instantie komt dit vooral de meisjesleerlingen en de jonge onderwijzeressen ten goede. Ook wordt er gezorgd dat er voldoende toiletpapier en zeep aanwezig is in de toiletten om de hygiëne blijvend te kunnen handhaven.

Progetto Casa Serafim, **Italië**

In het dorp Oppeano (40 km vanaf Verona) is Casa Serafim gevestigd. Vanuit dit huis onderhoudt de Stichting Serafim contacten met de Caritas in de regio en zorgt zij voor kleding en voedsel voor de allerarmsten.

De contacten met de parochiepastoor Don Giuseppe Oppeano worden goed onderhouden, er worden bijeenkomsten door de pastoor georganiseerd en via andere stichtingen kan Serafim werkzaam zijn.

Een gedeelte van het huis wordt als opslag voor Serafim gebruikt en vanuit hier kan veel worden uitgedeeld aan mensen van de parochie, immigranten mede dankzij de hulp van andere stichtingen.

De kapel wordt tevens gebruikt voor bv eucharistievieringen van buurtbewoners.

Brat Albert, **Polen**

Stichting Serafim Helpt "helpt" de vereniging Brat Albert die zich inzet voor daklozen via de afdelingen van Brat Albert in Miechów (ten noorden van Kraków), Zabrze (in het mijnbouwgebied Silezië) en in Wrocław. Brat Albert wordt via transporten die Serafim verzorgt geholpen.

Serafim **Roemenië**

In Roemenië is onze zusterorganisatie actief met name in de provincie Moldavië in het oosten van dat land (<http://www.fundatiaserafim.ro/>). Vanuit Nederland ondersteunt Serafim dit werk met transporten en op andere manieren.

Serafim Roemenië is door Serafim Nederland opgericht en functioneert al jaren prima. Nederland krijgt voortdurend verslag plus foto's van hun activiteiten.

Kindertehuizen in **Oekraïne**.

In 2018 heeft Henriette Meijer enkele kindertehuizen in de omgeving van Kiew bezocht. Contacten verlopen via Joop (adviseur van Serafim) en Alie Kok, die twee keer per jaar daadwerkelijk met veel hulpgoederen de lange reis daar naar toe ondernemen. Ze kijken wat er gebeurd is, wat nodig is en gaan daarna tot actie over.

Kinderzwerfboek Nederland

Gedurende het jaar 2019 ondersteunde Serafim de ambassadeur van Kinderzwerfboek voor Leusden en Amersfoort op de volgende wijze:

- voor alle zes KZB Stations in Leusden en Amersfoort kon de ambassadeur gedurende het jaar geregeld donaties aan kinderboeken van Serafim ontvangen.
- Op 17 juni heeft Serafim o.a. een nieuwe opbergbak (ter vervanging) geschonken aan het Kinderzwerfboek Station in het CJG in Leusden.
- Op 7 en 8 september stond de ambassadeur van Kinderzwerfboek met een collectie Kinderzwerfboeken op het (laagdrempelig)theater Festival Poppen in het Park in Amersfoort. Alle kinderen mochten een mooi boek uitzoeken. De helft van de ruim 900 kinderboeken waren gedoneerd door Serafim.
- In november en december heeft Stichting Serafim een groot aantal mooie Sinterklaasboeken aan Kinderzwerfboek geschonken.

Deze boeken rouleren veelvuldig onder de Leusdense en Amersfoortse kinderen!

Indonesië

Hier helpen we een leuk project "Panti Wreda" in Salatiga. Dit verpleeghuisje was eerst wat betreft de conditie van de veiligheid afgekeurd. Gemiddeld 15 personen krijgen hier zorg en onderdak. Netty (vrijwilligster bij Serafim) en haar man Rob hebben er voor gezorgd dat dankzij totale renovatie van leidingen, contactdozen en lampen er weer een veilige situatie is gecreëerd. De dankbaarheid en blijdschap van de bewoners geven ons allemaal plezier.

Twee projecten in **Wit-Rusland**

op 19 juli is Serafim weer naar Wit-Rusland geweest om hulp te verlenen. Cor van 't Veld en Chris Benning hebben deze reis, zoals gewoonlijk, op eigen kosten gemaakt. Giften komen zo volledig ten goede aan de projecten.

- Drahicyn. Dit is een kindertehuis met ongeveer 15 vaste bewoners. De kinderen zijn tussen de 3 en 12 jaar en hebben allemaal een beperking. Behalve voor deze kinderen is er ook nog een dagopvang van 70 kinderen. Ook allemaal met een beperking. Wip, zandbak en tuinhuisje zijn optimaal in gebruik. Nu tijd voor een nieuwe koel vries combinatie en wat kleine andere dingen die hoogst noodzakelijk zijn.

- Telhani. Daar wonen 185 oude en dementerende mensen met een beperking. Een grote hoeveelheid pampers, zeep, shampoo en tandpasta brachten we hier. Aan deze goederen die dagelijks noodzakelijk zijn, is altijd gebrek. De horren voor de ramen die Serafim twee jaar geleden heeft laten plaatsen zijn een zegen.

Oeganda

Zonder de bijdrage van Serafim was het voor Dr. Kikomeko onmogelijk de ziekenhuisbedden en medische apparatuur in het ziekenhuis van Uganda te krijgen. Ook heel fijn dat dit gelukt is. De Oeganda gemeenschap in Nederland heeft ook hard gewerkt om het zover te kunnen krijgen. Het is tenslotte gelukt.

In en om Hamersveldseweg 28

In en rondom het pand van Serafim aan de Hamersveldseweg in Leusden is ook gewerkt door vrijwilligers. Vooral rondom: er is een hek geplaatst en een gedeelte van het kleine veld achter het huis werd 'groentetuin'. De ideeën hierover zijn tussen de mensen uit Eritrea, Afghanistan en Nederland nogal verschillend. Mais is een heel geliefde plant en groeit goed. Groente voor allemaal.

Extra informatie

Alfabetiseringswerk

Voor het alfabetiseringswerk van mevrouw Dieleman gaf Serafim een aanzienlijke gift

Donaties in natura

Giften in natura worden gedaan aan particulieren en andere stichtingen. Vanwege de privacy geven wij daarvan geen ruchtbaarheid.

Matrassen

Dit jaar kreeg Serafim heel veel prachtige matrassen de firma Ravenhorst. Reeds 80 jaar is deze firma een begrip in Stoutenburg en omstreken. De schitterende en mooi ingepakte matrassen vinden overal nieuwe bestemmingen.

Samenwerken met andere organisaties - ook in Nederland werkt Serafim samen met organisaties als:

- Nijkerkse stichting voor hulp aan Tsjernobylkinderen
- Emmaus Bilthoven
- Emmaus Parkwijk Utrecht
- Emmaus De Bilt
- Stichting Derde Hand Apeldoorn
- Kledingbank Amersfoort

Kerken

Kerken benaderen ons meerdere malen met aanbod van goederen en de vraag of die weer ingezet kunnen worden.

Ofschoon het ontmantelen, vervoeren, opslaan, zoeken naar andere nuttige bestemmingen en wederom vervoeren veel tijd en geld in beslag nemen, aarzelen we toch nooit om dat te doen.

Kerkelijke goederen gaan meestal naar Roemenië, Italië, Polen, maar een enkele keer kunnen we ook nog een herbestemming in Nederland vinden.

Overig

Tenslotte zijn er verschillende bedrijven en stichtingen die ons helpen met grote giften in natura. Zelfs de dozen die gebruikt worden om in de pakken komen in grote getale nieuw bij ons aan. Oude mensen die breiwerk maken en hierdoor een drijfveer hebben bezig te gaan.

Natuurlijk is de lijst niet compleet, maar wij willen in dit verslag ieder die in welke vorm dan ook iets voor onze stichting heeft gedaan van harte bedanken. Vrijwilligers, donateurs, administratie, bestuur, raadgevers maar ook de klanten of mensen die zomaar even binnenkomen en met hun ideeën en raad de dagelijkse werkers stimuleren.

Serafim "het gebaar van een betere wereld "door en voor velen.