

VOORAF

Dit jaar 2020 werden de activiteiten van de stichting Serafim Helpt vooral gekenmerkt, zo niet beperkt door de Covid-19 pandemie – we hebben minder goederen kunnen ontvangen, soms moesten we zelfs de ontvangst ervan afzeggen. Ook de huiskamer ging dicht en konden we op minder vrijwilligers rekenen. Uiteraard hebben we vanwege deze gevolgen van de pandemie omzetverlies geleden – we hebben geen beroep op steunverlening van de overheid gedaan.

1. VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN

Na de zomer probeerden we weer een “huiskamer” te zijn. En met wat vrijwilligers konden we ook weer kleding en andere goederen ontvangen. Op het eind van de herfst, nam corona opnieuw toe en moest de deur weer dicht. Droevig was het al met al voor de medewerkers en de mensen voor wie de hulp uiteindelijk bestemd was. Ook het plan om pianolessen te organiseren hebben we door corona nauwelijks kunnen realiseren.

Toch, al met al, is er het nodige verricht, zeker ook door giften (blij waren we o.a. met vloertegels en pallets vol met desinfectiemateriaal pallets). Een aantal vrijwilligers bleef gelukkig steeds doorwerken. Zij hebben er ook voor kunnen zorgen dat niemand bij ons besmet werd. Met grote voorzichtigheid zijn ze te werk gegaan. Onze vrijwilligster Shajan maakte heel veel mondkapjes! Voor de vrijwilligers was het sociaal en emotioneel een zware tijd, waardoor sommige van hen helaas ook hebben afgehaakt.

In gebieden in Roemenië en Italië die stevig door corona werden getroffen, konden we ook heel veel hulp bieden via onze **transporten**. De Roemenen (Serafim Roemenië) werkte hard door en in Italië konden we dankzij onze opslag rekenen op de hulp van de Caritas en de pastoor.

Hier **bedanken** we onder andere de mensen van de firma Heck voor hun inzet en het steeds blijven vervoeren van goederen, ondanks de coronacrisis. En met veel andere mensen en organisaties hebben we in deze crisistijd toch ook weer samen kunnen werken, en ook giften mogen ontvangen en doorgeven.

Verder is er het hele jaar door in en buiten **het kantoor** van Serafim opgeknapt (soms vanwege een nijpend noodgeval zoals vallende tegels) en verbouwd – ook door vrijwilligers! In huis zijn ook de klokken goed verzorgd, in samenwerking met de stichting Derde Hand! En fijn dat er een traplift is gekomen!

Het gebruik kunnen maken van **opslagruimte** is een must voor ons. Dat lukte net wel, ook dit jaar. In de tuin hebben we een grote partytent gezet die we ook als opslag gebruiken.

Op allerlei manier is er aan **PR** gewerkt! We hebben een grafisch ontwerper, onze vriend Robbert Ellents bereid gevonden om mooie folders te maken. Met behulp van de lokale pers en social media en zeker ook met onze activiteiten zijn we ook met PR bezig geweest en bekend geworden, dichtbij en ver weg. In de Leusderkrant, in het parochieblad, door gewoon voor het pand te staan met boeken in Sinterklaastijd, de kerstmarkt die we toch gehouden hebben, de boekenkar, een campagne voor het ophalen van goederen voor o.a. Armenië (we kregen zelfs een bedankbrief van de Armeense Ambassade!) En onze Serafimvlag was te zien in Italië, Roemenië, zelfs in Uganda, en op Google Maps! De samenwerking met de WALO groep (samenwerking tussen een kindertehuis in Ternopil, Oekraïne, en Leusden-Achterveld) op de Kerstmarkt in Achterveld, zette ook bekendheid aan de dijk. Voor beeldmateriaal zie ook de website van Serafim <https://serafim.nl/> en ook facebook <https://www.facebook.com/StichtingSerafim/>.

2. HET WERK VAN MAAND TOT MAAND

Januari

8 januari kwam het eerste **transport** uit Nederland van Serafim naar Oppeano in **Italië** aan, met matrassen van de fa. Ravenshorst.

Op de laatste dag van januari hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst met onze vrijwilligers gehouden. De “rode wijn” van zr. Maurilia kwam goed van pas!

Februari

Op 8 februari vertrok er weer een **transport** voor de daklozen van Brat Albert in Miechów, **Polen**.

Maart

Op 13 maart werd, eerst tijdelijk, en later definitief, de huiskamer van Serafim op de Hamersveldseweg gesloten vanwege het coronavirus. Het inzamelen ging nog wel even wel door. En een boekenstalletje waaruit boeken meegenomen konden worden (men mag wat in het bakje doen), stond ook voor de deur. Het inzamelen in “de blauwe bak” werd eind april stopgezet, alleen rolstoelen konden we nog ontvangen.

April

We kregen bericht van **Serafim Roemenië** dat er **goederen** zoals ontsmettingsmiddelen, zeep en matrassen getransporteerd zijn naar Bogdănești, voor een tehuis waar 120 behoeftige ouderen wonen.

Ook werd een groot **transport** met onder meer ontsmettingsmiddelen vanuit Leusden naar Oppeano in **Italië** ingeladen.

Mei

Deze maand werd een groot **transport** met goederen voor Serafim **Roemenië** voorbereid, ingeladen en verzonden; daarnaast **twee transporten** met vooral levensmiddelen en desinfectiemateriaal naar **Italië**.

We waren blij ook de stichting Motiva in Amersfoort te kunnen helpen met matrassen voor daklozen.

Juni

Deze maand was echt een stille maand, ook vanwege de hitte en corona. Maar het klussen binnen en buiten ging wel door!

Juli

Weer werd er een **transport** naar Oppeano, **Italië**, geregeld.

Onze trouwe vrijwilliger Isaias kon de laatste dag van deze maand zijn Nederlandse paspoort laten zien.

Vrijwilligers hebben een kleine vijver in de tuin van Serafim gemaakt.

Augustus

Ook Augustus was een stille maand.

September

Deze maand vertrok een **transport** naar Brat Albert in Miechów, **Polen**, en een **transport** met onder meer zeep, ontsmettingsmiddelen, rolstoelen naar **Serafim Roemenië**.

Oktober

Deze maand konden we een **transport** naar het door oorlog getroffen **Armenië** voor elkaar krijgen, o.a. met rolstoelen en desinfectiemateriaal. De ambassadeur van Armenië bedacht Serafim ook met een heuse bedankbrief.

November

We hielpen mee met het inzamelen van goederen voor **Noord-Irak** en konden ook matrassen meesturen. Ook regelden we een flink **transport**, o.a. met ontsmettingsmateriaal, naar Serafim **Roemenië**. Daar werden de goederen verder gedistribueerd naar verzorgingstehuizen. En in Oppeano, **Italië**, kwam ook een groot **transport** van Serafim aan.

December

In **Uganda** zijn de **laptops** aangekomen die we in Leusden door het jaar heen verzameld hebben.

We waren aanwezig op de WALO-kerstmarkt in Leusden, en konden onze eigen kerstmarkt ook houden, vanwege corona weliswaar kleiner dan anders.

3. TENSLOTTE

We zijn de vele mensen en stichtingen die het ons mogelijk hebben gemaakt ons werk te doen erg dankbaar.

De winkel is in deze tijd zeer beperkt open geweest met “eenrichtingsverkeer” en verder de nodige voorzichtigheid.

We zoeken nog steeds naar opslag.

De projecten zijn verder steeds doorgedaan.

Met al die vrijwilligers die de moed en de kracht hebben gevonden om zich toch te blijven inzetten voor Serafim zijn we erg blij.

Ook zijn we erg voorzichtig en met beleid omgegaan met de uitgaven die we hebben moeten doen.

De jaarlijkse vergaderingen van het bestuur zijn zo goed en kwaad als het ging door gegaan.